

**PLÅTFATET**



# **STÄLLBERGS BYALAG**

NUMMER 3 2008



Hörks älv

*Foto: Lasse Grandin*

# Det här är styrelsen för Ställbergs Byalag 2008

## **Ordförande**

**Bengt Pappmehl-Dufay**  
telefon

## **Kassör**

**Leif Nilsson**  
telefon

## **Sekreterare**

**Siw Jansson**  
telefon

## **Ledamöter**

**Britt Hedborg**  
**Christer Söderström**

## **Ersättare**

**Christer Leufstadius**  
**Ing-Marie Ekman**

***[www.stallberg.nu](http://www.stallberg.nu)***

***VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?***  
***Kontakta Siw***

# Hemvändardag i Ställberg

Till Ställberg blev det en fantastisk uppslutning av folk från när och fjärran. Totalt var vi nog över 200 personer som kom till Folkets Hus denna dag. Många som kom stannade till sena eftermiddagen och skulle nog ha kunnat vara kvar till sena natten för att prata med gamla vänner och skolkamrater.

Stort tack till alla som gjorde denna dag till oförlömlig. Ett otroligt engagemang från många med bland annat gamla fotografier, loppmarknad samt mycket gott hembakt och vi tackar även Blårök för underhållning tillika Leif Nilsson för hans soloframträdande.

Mycket spontana kommentarer om hur trevligt och roligt det var kunde höras liksom “ja just det – det är ju du ju...” “Jag hette Andersson då – ja, nu känner jag ju igen dig”. Många fick säkert minnet “uppförfriskat” denna dag.

/ Byalagets styrelse

*Människors möten  
på återvändardag.  
Lennart  
Björkegren hejar  
på Monika  
Bergström och  
Torsten Bergström.*



*foto: ANDERS ALMGREN NA Bergslagsposten*

## Ställbergsskylden

Du har väl observerat den nya skylden.

Nu vet man vart man har kommit när man kommer från Kopparbergshållet. Den förra skylden såg ju för bedrövlig ut.



*Tack Christer Söderström för att du “jagade” på Vägverket och även fotograferade*

# Qigong

**Nu drar vi igång Qigong i Folkets Hus.**

**Sophy Adolfsson från Taiwan leder kursen i Hälso-Qigong med början måndagen den 20 oktober klockan 19.00.**

**Omfattar även stimulering av akupunkturpunkterna.**

**Mål: fördröjer åldrandet, förbättrar kroppens immunförsvar och förebygger sjukdomar.**

**Kusinnehall: meditation, bukandning, bota förkylningar, rörelser för ryggraden och midjan med mera.**

**Tag gärna med egen pall och sittdyna (gym-matta). Bekväma kläder som T-shirt, vida byxor med resår i midjan, sköna skor med tunn sula utan klack.**

**Kostnad: 500 kronor för tre månader / 12 gånger.**

**Tid: cirka 1 timme per gång.**

**Ingen åldersgräns – alla från sex år till 100+ är välkomna**

**Sophy lär även ut lite kinesiska.**

# Vävstugan

**Vävningen i Folkets Hus sätter igång igen på tisdagskvällarna som vanligt.**

# Loftcaféet

**Nu har Loftcaféet i Kopparberg slagit igen för säsongen efter ett otroligt jobb av Ing-Marie och Annika. Vad skulle man göra utan sådana drivande kvinnokrafter? Vi får se om fortsättning följer till nästa sommar.**



# “Ställbergs historia”

Som nog många läst i NA den 10 juni är den “levande” pärmen om Ställbergs historia nu klar.

Det har varit roligt för oss som deltagit att se resultatet. Dock är det möjligt att lämna in ändringar eller tillägg som pärminnehavarna får sig tillsänt för uppdatering. Det blir att byta ut blad i så fall – smidigt! Med andra ord kommer pärmen att vara levande.

I samband med försäljningen ökar intäkterna till Byalaget så vi ser gärna att ni sprider detta vida omkring. Ni kanske känner några som flyttat härifrån som är intresserade eller har barn som flyttat men vill veta mer om sin hembygd. Ett alldeles utmärkt presenttips om inte annat.



*Foto: Lasse Bjelkental*

## Ställbergs Historia-pärmen

Försäljningen av Ställbergspärmen har gått över förväntan. Vi är snart uppe i 100 stycken sålda. Om du inte har någon men önskar en sådan så ring till Lasse eller Marita.

Stort tack till dem för deras outtröttliga arbete.

# Valborgsmässofirande

Enligt Bengt "Pappen" Paphmehl Dufay var vi totalt 107 stycken som samlades kring brasan efter fackeltåget från "affärn" denna afton. Korv och läsk såldes av Anna Friborg och Sofia Eriksson i kiosken – tack för hjälpen.

Vi skickade upp varmluftsballonger istället för att "bränna" pengar på raketer och skrämma husdjuren i Ställberg. Det var en vacker och uppskattad syn som troligtvis kommer att bli en tradition. Ingen bränd, ingen skrämmd med andra ord.

Avslutningsvis traskade vi ner till Folkets Hus och avnjöt Janssons frestelse med knäckebröd och pilsner.



*Foton: Marita Bjelkental Friborg*

**Städdagen den 19 april genererade i att gräs och löv krattades bort och annat skräp togs därifrån. Nu ser det finare ut igen.**

**Tack till er tappra som hjälpte till.**

**Nerikes Allehanda var där och gjorde ett reportage som kom i tidningen den 20 april.**



*Marita sprang med både kamera och kratta*

## **Våruppfräschning**

**Yngve Wigert ser faktiskt riktigt glad ut trots hårt arbete. Han tog bort sly utmed Gruvvägen när Lasse fotograferade honom. Vi i Hyddan tycker det ser mycket bättre ut nu. Vi bugar och bockar Yngve!**



# Städdag

Söndagen den 26 oktober är det dags igen för uppsnyggning runt omkring oss. Vi slår igen danspaviljongen inför vintern och plockar undan det som står ute.

Samling vid Folkets Hus klockan 10.00.

---

## Kyrkstigen

Söndagen den 8 juni hade tre personer dykt upp till årets kyrkstigsvandring. I vackert väder gick vi den större delen av kyrkstigen mellan Grills i Hörken och Båtens i Ställberg.

En otroligt upplevelse för oss som var med. Ni som inte var med, dyk upp nästa gång sommaren 2009.

---

## Ny hyresgäst i Folkets Hus

Förre hyresgästen har flyttat och en ny har flyttat in.

Vi har renoverat lägenheten till toppskick och får således hyresintäkter även i fortsättningen. Vi fortsätter också med upprustning i stora salen. Det behövs fortfarande lite målnings- och tapetseringsarbeten, roligt vore det om vi tillsammans kan hjälpas åt med detta.

---

## Kopieringstjänst för Byalagets medlemmar

Priset för en kopia är 50 öre och för dubbelsidig A4-kopia 1 krona (svart/vitt). Även färg går att ordna, pris 1 krona enkelsidigt A4 och 2 kronor för dubbelsidigt.

A3 går också att ta fram men då blir priset givetvis dubbelt upp.

Intäkterna går till Byalaget.

Ring Lasse eller Maritaj.

---

*Skicka eller lämna in det Du vill se i Byalagets Plåtfat, allt material är välkommet.  
Jag efterlyser även dokumentation och bilder från förr*

---



## Önskas köpa !

Avlednings slang till stuprör  
Marita,

Jaktradio (helst 2 st), allt av  
intresse, 155 MHz

Lasse,

## Bortskänkes !

Multifunktionsskrivare Brother MFC-4820C

Liten bordsmodell

Skrivare - kopiator - fax - scanner

Manual på svenska och engelska

Installationsdisketter

Nätsladd

Ring Christer

## Efterlysningar !

Bilmekaniker för enklare uppdrag,  
Marita,

Lite roligt

En sann historia igen!

I huvudrollen Linda, fortfarande sex år.

Både Linda och hennes storasyster ville  
sitta brevid mamman vid middagsbordet.

Efter argumenterande hit och dit avgjorde  
pappan det hela med,

“Nu sitter jag här brevid morsan och ni  
båda på andra sidan”.

Den aldrig svarslösa Linda kommenterade  
det,

“Det går inte, det blir ju orättvist för  
båda”.

(Fotnot: Matbordet är numera runt).

/Kerstin Wigert



Mera roligt

Min (och Hasse Alfredssons!!) favorithistoria.

När en engelsk flicka sitter på en häst räcker  
hennes ben ner till marken. Det beror inte på  
att hästen är liten utan på hennes långa,  
snygga ben.

När en fransk man håller en flicka om midjan  
så når hans händer runt den. Det beror inte på  
att han har så stora händer, utan naturligtvis  
på att hon är så smal.

När den svenske mannen går tillbaka till  
jobbet efter lunchen ger han sin fru en klapp i  
baken. Vid återkomsten efter arbetets slut  
dallrar den fortfarande, och det beror inte på  
att han slog så hårt, utan på...  
**DEN KORTA ARBETSTIDEN!**

/Kerstin Wigert

## HÄLGE



# Äppeltjuv

Den lille rackaren, skogsmården stod och käkade på farstukvisten. Han var inte särskilt skraj, men han hade säkert ont i magen efteråt. Sedan dess har jag inte sett honom.

/Christer Söderström med kameran framme.



---

## “Naturligt”

Här kan man väl bildligt säga att tjejen fått pippi...

Den lilla talgoxen hade nog fallit ur boet eller fått problem med sin första flygning tror vi. Min dotter Anna fann den i badrummet dit den troligtvis flugit då balkongdörren på övervåningen var öppen. Hon kunde ha den liksom på huvudet och den verkade lugn men hungrig så klart.

Mamman kom och matade den lilla på fågelbordets tak efter att Anna satt den där och vi fanns på endast ett par meters avstånd. Det var lite häftigt faktiskt - att kunna vara på *så* nära håll.

Den flög till syrenbusken senare och sedan dess har vi inte sett den men vi hoppas på att allt gick väl.

Marita Bjelkental Friborg



# Nostalgitripp den 17:e maj i Ställdalen

## Ställdalens skola stänger för gott...

Som några nog har läst om i Nerikes Allehanda den 18 maj föll denna dag i god jord trots SNÖN!

Kylan borde ha avskräckt men det kom cirka 500 personer enligt Ingela Bornström.

Inte vet jag vad som hände i naturen men det var inte populärt med tanke på allt som planterats ut redan... Leif Nilsson säger att det kallas gökdämp och i mån det upprepas blir namnet svandämp. Som utomlänare är det inte lätt med språket alla gånger men jag lär mig nog på sikt. Nu återstår hoppet om kommande värme.



Foto: Lasse Bjelkendal som inte vill fira "suttende maj" på detta viset...

### **"Rosornas krig" och rent hus!**

Som bekant tycker lössen om rosorna men det kan man fixa lätt med enkelt medel.

### **Recept**

**1 liter vatten**

**1 deciliter flytande såpa**

**1 matsked rödsprit**

**(till rosorna men **INGA** andra blommor, vi har testat med förödande resultat)**

# ALMANACKAN 2009

Vi söker med ljus och lykta akut efter bilder från Ställberg för att kunna göra årets almanacka.

Har du/ni naturbilder som ni tycker är lämpliga så hör gärna av dig med det snaraste till mig.

/Lasse

---

## Ny layout på Plåtfatet

Som ni ser så är det en helt ny "Plåtfatet" som ni håller i er hand nu. Kul tycker vissa, alltid roligt med förändringar tycker andra... Den tredje tycker inte att det är speciellt roligt med så kallade "datorhaverier". Min dator gick sönder, och allt jag hade sparat ner har troligen förvunnit ut i "cyberrymden".

Visst, klart man ska spara ner en backup säger ju alla förståsigpåare... rannsaka dig själv, när gjorde du en backup på din hårddisk senast? Jo jag vet, jag jobbar i denna IT-värld så jag borde ju ha sparat ner mina dokument på ett säkert ställe.

Nu är/var jag ju lite godtrogen och trodde att denna helt underbara lösning som vi har på företaget skulle vara min räddning vid ett sådant haveri.

Icke sa Nicke, plötsligt så hade vår eminenta IT-avdelning fått för sig att byta ut vår programvara för att kunna köra/ta tillbaka våra backuper regelbundet... **MITT UNDER SEMESTERPERIODEN!!!!**

Så nu förstår ni nog lite bättre varför Plåtfatet ser ut som det gör denna gång... och nästa också för den delen.

**Jag backar nu upp mina dokument  
utan inblandning av IT-avdelningen som sitter i Indien**

Lasse

---

---

## **EFTERLYSNING !!!**

Finns det någon som kan tänka sig att ta hand om websidan? Dygnet har tydligen bara 24 timmar och jag hinner inte med alla projekt som kommer in. Ring mig, // Lasse