

NYA PLÅTFATET

SENASTE NYTT FRÅN STÅLLBERG nr. 1-00

2000-talets första nr. av "Nya Plåtfatet" inleder vi med att berätta om nyårsfirandet i Stållberg!



Ingen kan väl ha undgått att märka av att vi övergått till ett nytt årtusende. Och det tror jag knappast att någon här i Stållberg gjort heller!

Ca: 75 personer, i varierande åldrar, hade anmält sig till den fest som hölls i Stållbergs Folkets Hus.

Förväntansfulla och festklädda dök så småningom alla upp och möttes av en San Fransisco som entré drink.

Folk "minglade" runt en stund innan maten, som bestod av en toast med skagen-röra till förrätt. Oxfilé, fläskfilé, såser och potatisgratäng till varmrätt, och senare kaffe med avec och fruktsallad. Jättegod mat!

När maten var avdukad stod dans på programmet för de vuxna, medan barnen kunde ägna sig åt film, biljard och att busa runt med varandra förståss. Alla verkade ha väldigt roligt, både barnen och de vuxna.

När så det magiska tolvslaget närmade sig, började alla dra sig ut mot gården och trappen där det serverades "skumpa", och för att titta på ett av de pampigaste fyrverkerier vi har haft här i Stållberg.

Skålarna och kramarna blev många när fyrverkeriet var över och vi passerat gränsen till 2000-talet.

Sedan fortsatte festen med både "Jansson" och dans in på småtimmarna för den som orkade!!!

**Ett JÄTTETACK till Susanne, Siw och Kent som ordnat hela festen med mat, dans, fyrverkeri & allt!!!!
ETT GOTT NYTT ÅRTUSENDE TILL ER ALLA!**



ÅRSMÖTE STÅLLBERGS BYALAG!

I STÅLLBERGS FOLKETS HUS

ONSDAG 1/3 KL. 19.00

VI BJUDER PÅ FIKA.

VÄLKOMNA!



PRATSTUNDEN

Vi har träffat Vera Carlsson i Lövfäll, som har mycket att berätta om Ställberg från förr.

Föräldrarna till henne övertog Lövfäll 1928 och 10 år senare fick man telefon, 21018, ett nummer som man fortfarande har.

Fröken Mona (Messing-Jansson) i skolan och hennes föräldrar fick nr. 19 och Oskar Hansson (han med plåtfaten) nr. 20.

Före dess hade bl. a. Hyttnäs, Brattberg och Erikssons affär denna modernitet med nr. 13, 15 och 14. Ställbergsområdet var automatiserat, medan exempelvis Ställdalsborna fick ringa via telefonväxel.

Vera arbetade en tid i Erikssons affär (det idag gula huset intill Folkets Hus) och minns väl hur det var. Hon berättar om Wikström, som bodde i en arbetarkasern vid gruvan, Alfredsberg. Wikström kom och köpte Bergslagsposten och la upp en 10-öring på disken. "Sillfjäll" kallade han 10-öringen. Så skulle han ha en tidning till åt "vännen Hulda" som han sa. Hulda hette Wester i efternamn, bodde också i Alfredsberg, och var städerska i gruvan. Så hela kalaset kostade alltså 2 "sillfjäll".

Annars kunde man också köpa BP på Ställbergs station klockan halv åtta på kvällen, när tåget från Kopparberg kom. Det blev lite av en samlingspunkt där, och stinsen/stationskarlen skötte försäljningen.

Idag kostar BP 100 ggr. mera, dvs. 10 kronor, en bra jämförelse av penningvärdets förändring. Vi hoppas få plats framöver med mera av Veras minnen från förr!

Har ni något att berätta från "förr" eller något annat, kanske ett reseminne, så hör av er till någon av oss!

BERGSLAGSRALLYT

Ni hörde väl något ihållande motorljud från Östra Kumlan-hållet på förmiddagen den 8 jan? Rätt, det var Bergslagsrallyt som gick fram där. De kom från Säfsbanan vid Hörken och åkte via Ö. Kumlan och Kummelsjön till Rötorp. NP:s utsända kan rapportera att hela sträckan från stora vägen till Klämmens var full av åskådarbilar.

Vid Klämmens tog de tävlande av ner mot Kummelsjön och i den kurvan ("avåkarböj" i rallykretsar) var det tjockt med folk på båda sidor.

Några "avåkare" syntes inte till där, troligen på grund av höga snökanters och vetskap om svårigheten. I backen ner mot sjön och på raksträckan därefter hände det en del:

avåkning, blockering av vägen, sönderslagna bilar (se BP) och diverse plåtskador.

Man kunde höra "åhej... åhej" när åskådare hjälpte de tävlande upp på vägen, blandat med ljud från plåt och is och grus, motorer på högvarv och diverse mindre vackra ord.

Inga personskador lyckligtvis och Ställbergarna Jonas Helsing och Jonas Eriksson, som var vägvakter i kurvan, var säkert nöjda med sin dag.

Åskådarakaravanen drog sedan vidare mot Hällefors och Kopparberg.

När var det trafikstockning senast på Ö. Kumlan-vägen och när blir det hämäst?

VÄLBESÖKT JULMARKNAD I STÄLLBERG!

1999 års upplaga av julmarknaden blev både välbesökt och hade vädret på sin sida. Kvällen innan snöade det rejält, för att inte prata om dagen efter. Då var det nästan "snöstorm" ute hela dagen.

Nyheten för i år var att det fanns försäljning både ute och inomhus, något som säkert uppskattades av alla marknadsbesökare, då det var ett bra tillfälle att komma in och värma sig lite. Annars kunde man också besöka "bönhuset" för att köpa en kopp kaffe mm, och lyssna på julsånger.

Ett nytt inslag var också barnkarusellen som säkert uppskattades av de yngre besökarna.

Annars bjöd marknaden på ett varierat utbud av olika saker och hantverk.

Allt ifrån karameller, rökt lax, hackkorv, gardiner, fårskinn, leksaker, djurprodukter, kläder, lampor, hälsoprodukter, olika handgjorda saker, ljus, glögg, ridning mm. mm.

Populärt var ätbara saker, och det brukar ju ofta vara så.

Man kunde också titta i boken: Hus och byggnader i Ställberg, som premiärvisades.

Ett luciatåg gästade julmarknaden, som bestod av barn ifrån Ställberg. Mest efterlängtat, i alla fall bland barnen, var självklart tomten, som dök upp på spark efter dansen runt granen. Med sig hade han godispåsar som han delade ut till alla barn.

Ett stort TACK till Josefine och Kent som höll i "trådarna" och fick allt att fungera, och självklart till alla andra som ställt upp och hjälpt till på olika sätt, utan er skulle vi inte ha någon julmarknad!!!!!!

Här kommer en chans för alla läsare av Nya Plåtfatet att "tycka till". Alla bidrag är välkomna med namn, eller anonymt under signatur, men vi förbehåller oss rätten att inte publicera vad som helst! Ni kan lämna ert bidrag till någon av oss, eller till affären.

JAG TYCKER ATT.....

Morgan Eriksson, som sköter våra vägar, gör ett väldigt bra jobb. En snöstjärna till honom! Kerstin W.

MÖTET OM EN EV. FRISKOLA I STÄLLBERG!

Söndagen den 9/1 bjöd Ställbergs Byalag in alla intresserade, av en ev. friskola här i Ställberg, på ett möte.

Ett tjugotal personer slöt upp för att diskutera hur man skulle gå vidare med frågan. Som Anders Carlsson menade, så finns det egentligen bara 3 alternativ i den här frågan: *Vi gör ingenting, skolan läggs ev. ner från hösten år 2001.

*Vi kan kämpa ytterligare något år för att behålla skolan.

*Vi kan satsa på en friskola, innan det är för sent!

De flesta på mötet var överens om att en friskola är det enda alternativet, om vi ska ha en skola i Ställberg i framtiden.

Eftersom inget nedläggningsbeslut av skolan var med i budgeten, som kommunen tog i december, så innebär det att skolan kommer att drivas vidare i ett läsår till, alltså hösten år 2000, och våren år 2001, sedan vet man inte vad som händer.

Om kommunen lägger ner skolan från hösten år 2001, så måste vi skicka in ansökningshandlingar om en friskola senast 31/3 i år. Det tar alltså över ett år från det att skolverket får en ansökan, tills man kan starta.

Det beslutades i alla fall på mötet att skicka efter ansökningshandlingar och att ta reda på hur vi går vidare med en ansökan, när vi inte fått något definitivt beslut från kommunen. Försvinner skolan är det inte bara negativt för barnen, som nu har en bra skolmiljö,

utan det är negativt för hela Ställberg, och självklart för hela kommunen.

Risken är stor att familjer flyttar när servicen minskar. Ett par barnfamiljer flyttade tex. förut på grund av att den kommunala dagmamman här drogs in.

Om vi vill ha en trevlig och levande by att bo i, och inte vill att Ställberg bara ska vara ett namn på en karta, så gäller det att vi alla ställer upp och gör det vi kan, och just nu så gäller det skolan!

Vi återkommer med mer information om vad som händer och vilka som kommer att sitta i en ev. styrelse.

HÖRKENS ELEKTRISKA

**Elinstallationer utföres
och försäljning av
EL och VVS material**

Tele: 0240-662181

070-3119441

VÄLKOMMEN!



HAR NI NÅGOT ATT BERÄTTA, TIPS, ANNONSER, IDÉER ELLER SYNPUNKTER PÅ INNEHÅLLET SÅ RING:

ANSVARIG MIA ROSENDAHL NORD 21065 ELLER KERSTIN WIGERT 21129.